

## Augustus rit - rondje Utrecht door Evert - 30 augustus 2016

Het gejammer, geweeklaag en gezeur was al vanaf de altijd rumoerige A 1 te horen. Wat hebben de pensionado's het toch druk. "Gossie dat jij nog tijd hebt voor een ritje", kreeg ik direct bij de eerste slok koffie te horen. Tsja het was even passen en meten en andere afspraken afzeggen, maar ja het mooie weer toch maar voor de rit gekozen. En ik was niet de enige, maar liefst 22 brommende tweewielers stonden op de parking van het befaamde motel De Witte Bergen te wachten op de eerste kilometers van een rit met als captain Paul Laroy.



Startpunt - toespraak van Paul op het terras van de Witte Bergen

De captain stond stand-by want de oorspronkelijk genomineerde voorman Guido was wettig afwezig en dus werd Paul opgeroepen en hij had zijn zaakjes prima voor elkaar. De koffie + appeltaart was nog niet verorberd of de briefing volgde en er werd door Paul vooral gewaarschuwd voor enkele flitsapparaten in Hilversum en s'Graveland. Daar werd in een rustig tempo langs gemanoeuvreed en daarna ging het gas erop. Van Paul is bekend dat hij ene liefhebber is van snelheid, neem de Cobra die hij met zoonlief in elkaar heeft geknutseld. Maar Paul is ook een man van stiptheid, want telkens als het gat tussen nummer 1 en nummer 22 te groot werd stond hij als een ware veldheer te wachten totdat de bende weer in het gareel stond.

Via Loenersloot, Nieuwe ter Aar, Kockengen, Wilnis, Harmelen, Jaarsveld, Nieuwegein werd de pont naar Culemborg bereikt. Die lag op ons te wachten en maar goed ook want naast de geur van Jan's sigaar en Ted's nep-sigaret rook je gebakken eieren op het terras van Beusichem reeds.

Het was er heerlijk toeven. En de hap meer dan voortreffelijk.



Jan met zijn mega club sandwich

Opnieuw een pontje, dit keer naar Wijk bij Duurstede en de dijk naar Amerongen. Via Leersum, Maarsbergen, Woudenberg werd de Gelderse Vallei (ook wel de Bijbelbelt)binnen gereden. Paul had weggetjes gevonden, die zelfs voor mij nog nooit bereden werden.

Uiteindelijk streken we neer in Kooimeer, een terras tussen Nijkerk en Bunschoten. Ook daar weer de verhalen van: wat hebben het druk. En hoe kunnen we nog tijd vrijmaken voor weer een rit. Volgende keer toch maar weer meedoen en weer veel klagen en jammeren. Dapperre dodo's

Dank Paul voor een prachtig stukje Nederland en ik maar zingen...oooo Nederland, oo Nederland wat ben je mooi.



Feest - twee keer met de pont over de Lek